

Wij herinneren ons nog o.a. de mooie festivals in 1926, 1942 en 1952

Getu. wat wij in dit overzicht zeker niet moeten vergeten, is de gedachte aan de viering van de Erikenpewoon feestige "St Cecilia-avonden", waar werkende en ereleden samen aan de feest-dis zaten. Kilogrammen hammen en broodvles en meters worst werden dan geconsumeerd en geestelijke en wereldlijke autoriteiten waren daarbij beginwoordig en deelden mee in de feestvreugde

Voor wij deze simpele bijdrage indigen, wenssen wij aan de volijverige president dhr. Schraus en de deskundige directeur Siebert alle succes toe voor de toekomst. En aan de leden zouden wij willen vragen: Eert door Uw ijver de mooie uniformen. U in 1969 door de gemeenschap geschonken en maak het prachtige vaandel, dat U in 2 feestjaar 1962 ontvingt van het erebestuur, niet te schande

Wij nadsrade 20 mei 1964

J. Dankbaar  
Oud. Hoofd der School

Natuurlijk is aan deze beknopte geschiedschrijving nog veel toe te voegen: een lijst met directeuren bijvoorbeeld, een tiental.  
1892 - 1942 Henri L'Ortye  
1942 - 1951 Sjef L'Ortye ( met een onderbreking i.v.m. de oorlog )  
1951 - 1956 Henri L'Ortye ( uit Hulsberg )  
1956 - 1959 Gerrit Ruyters  
1959 - 1963 Dhr. Siebert  
1963 - 1970 Nic. Muytjens  
1970 - 1978 Harrie Wolters  
1978 - 1981 Dhr. Joosten  
1981 - 1982 Dhr. Thissen  
1982 Fons Eijssen

Of een lijst met voorzitters ( ook wel presidenten genoemd ):  
Louis Drummen, Frans Drummen, Jan Vaessen, Giel Muijkens, Frans Driessen, Karel Schreurs en Hub Laeven.