

opgericht door een aantal mensen, die zich in hart en nieren Wijnandsradenaar voelen. Zij willen het kerkdorp behoeden voor verdere aftakeling van het gemeenschapsleven.

Eenheidsworst

„De herindeling brengt het gevaar met zich mee dat de eigenheid van Wijnandsrade verloren gaat”, zegt Jan Jansen. „Je loopt dan de kans op te gaan in de eenheidsworst van de grote gemeente. Gelukkig zijn we nog net op tijd geweest”.

Over de herindeling is Jansen, en met hem de secretaris van de vereniging Jack Jetten, overigens beiden afkomstig van buiten Wijnandsrade, niet te



* Een kastelzaaltje vol keurig opgeprikt souvenirs uit de 'goede oude tijd'. Zelfs misgewaden, vaandels en kruisbeelden zijn al bijgezet in het verleden.



* Tot zo'n zestig jaar geleden leek de geschiedenis van de gewone man ogenschijnlijk nauwelijks veranderd te zijn, zoals blijkt uit deze middeleeuws aandoende foto van een groep schaftende werklieden van Genhoves in Wijnandsrade

spreken. Het idee van de grootschaligheid spreekt hen niet aan. Daar hebben ze de neus vol van.

„Dat had je in de jaren zestig ook”, zeggen ze. „Alles moest groter, het oude deugde niet meer. In al die kleine dorpen verdwenen mooie oude gebouwen. Want men wilde niet als een 'armzalig' dorp te boek staan, zonder grote, moderne bouwwerken. En met die oude gebouwen verdween voor een deel ook het gemeenschapsleven”.

'Noaberschap'

De stichting zoals die in Wijnandsrade bestaat wil dan ook veel meer gaan doen dan alleen op en toe een

tentoonstelling organiseren. Zij wil het leven in een dorpsgemeenschap, zoals dat vroeger was, in ere herstellen. Met de oude tradities, feesten en gebruiken.

„Bij iedere verjaardag willen wij ons laten zien”, legt Jack Jetten uit. „Maar ook bij droeviger gebeurtenissen, zoals overlijden”. Het 'noaberschap' moet onder de stichting weer helemaal gaan opbloeien in Wijnandsrade.

Er schuilt dus meer achter

en het gaat dieper dan het speuren naar oude foto's op stoffige zolders. Ook in het leven van alledag komen de ovale lijsten op de schoorsteen te zetten. Overal merk je dat men die donker bruine tijd weer terug wil.” Je hoort vaak zeggen dat deze hang naar vroeger te maken heeft met de slechte dingen uit grootmoeders tijd terug, denk maar eens aan de omafietsen en de bruine café's.

„Ik heb zelfs hier en daar gehoord dat de kerken weer vol bezinnend...