

pastoors van Wijnandsrade

Johannes Borstlap	1400
Johan Portmans (vervanger) rector v.h. O.L.V. Altaar	
Hubrecht van Spaubeek	1434
Paters Mindersbroeders tot	1607
Johannes Zehnphenniig	1607-1636
Antonius Coenen	1640-1674
Antoon Martinus Robens	1674-1677
Henricus Ross	1677-1684
Wolfgangus Wilhelmus Coenen	1685-1725
N. Gorris, beneficiant op kasteel	1726-1750
Henricus Heynen	12-5-1751
Willem Vreen deservitor tot	1751-1789
Johannes Henricus Kemling	1790-1796
Willem Coenen	
Arnold Godfried Hons, deservitor	
Nicolas Wilms, deservitor	
Petrus Laurens Westhoven	1797
gevlucht voor Franse revolutie	
teruggekeerd	1804
wettig ontslagen	maart 1813
Petrus Mathias Pluymakers	1813-1835
Petrus Henricus Beltjens	1835-1851
Joannes Franciscus Hoelen	1851-1855
Johannes, Franciscus, Hubertus Rutten	1855-1859
Joannes Franciscus Princen	1859-1881
Peter Gerardus Peeters	1881-1887
J. Lambrechts	1887-1892
J.A. Beckers	1892-1905
Jos. Arnolds	1905-1911
Noel Pijls	1911-1932
Jos Peerboom	1932-1943
Jos Sohl	1943-1946
Jac. Deckers	1946-1950
Ant. Körner	1950-1961
Vinc. Meijs	1961-1971
A. Gibbels	1971-1974
H. Römken	1974-1980
J. Zinken	1980-

Deze lijst is niet volledig: wij zijn dit verder aan het uitzoeken. Feit is dat de parochie reeds in 1307 wordt vermeld in het statutenboek van het concilie van Susteren. De pastoors werden aangesteld door de heren van Wijnandsrade.

Op deze lijst ontbreken in ieder geval:

- een zekere Grooten als vicarius ( wordt genoemd in het doopregister ) 1540
- een zekere pastoor Johan van Rijpstroep, die met medeneming van een aantal goederen in de nachtelijke duisternis vluchtte 1549
- pastoor Merten Boschhouwers 1554

Op de volgende pagina de benoemingsbrief van Pastoor Henric Ross in het latijn op 31 mei 1676 ondertekend door de Baron van Bongardt. Pastoor Ross werd door hem als begever benoemd na de dood van de eerwaarde heer Martin Robens.