

Twee van de medeoprichters zijn thans nog in leven. Het zijn de heren: W. Steins te Wijnandsrade (momenteel de oudste inwoner der gemeente) en R. Damoiseaux, thans te Millen.

Er zijn twee namen, die onafscheidelijk verbonden moeten lijven aan onze fanfare. Dit zijn de namen Drummen, Oud-Burgemeester initiatief-nemer en diens zoon Frans als werkind lid en president en Hubert, als de financiële weldoener in „Bijzondere noden”. Daarnaast de naam L'Ortye. Oud-directeur L'Ortye ontving in 1942 van de vereniging een zilveren horloge met inscriptie, bij gelegenheid van zijn 50-jarig directeurschap. Dit zegt natuurlijk wel iets. Dat zijn eigen zonen meerspelden spreekt van zelf. Maar ook de zonen van zijn broer vullen de rijen. In onze gedachten zien wij deze nog marcheren in de openbare marches. In de voorste gelederen de Saxofhone - sopraan. In de midden-linie de Saxofhone - alto en in de laatste rij de bom-bardon sit.

Natuurlijk kende de fanfare hare ups en downs. Laten we, nu er feert is, niet kijken naar de downs. Als de ups willen we noemen de behaalde successen op het muziek-concours

de Helmond in 1915, op 't nationale concours de Lalt-Bommel in 1918, op 't mooie concours de Hoensbroek in 1933 en als klap op de vuurpijl de 1<sup>o</sup> prijs in Grevenbicht in 1957.