

(vervolg van pag. 18)

Speculanten

Volgens de meeste deskundigen heeft ook de toename van de vrije tijd - al was het alleen maar door de werkloosheid - deze ontwikkeling in de kaart gespeeld. „Veel mensen willen toch iets om handen hebben, en duiken dan de archieven in, of gaan oude foto's verzamelen", aldus Jenniskens.

Ofschoon Quick vermoedt dat de belangstelling nog wel enige tijd zal aanhouden, vraagt hij zich af hoe lang gewone mensen de oude foto's nog kunnen verzamelen. Handelaren en speculanten liggen al op de loer. En zodra zij voet aan wal krijgen, is het voor de gewone mensen afgelopen. „Nu al worden voor bepaalde foto's 600 tot 700 gulden geboden. Dan wordt het lucratief voor de echte verzamelaars. De gewone mensen worden dan weer naar de achtergrond verdrongen. Die kunnen dergelijke prijzen niet betalen". Volgens Quick gaat het echter met alle verzamelingen zo. „Op een gegeven moment ziet de handelaar er een markt in en is het afgelopen voor de niet-verzamelaar".

De Valkenburgse auteur Lemmerling weet nog niet of de rage zal aanhouden. „Dat hangt van de economische ontwikkeling af", merkt hij op en geeft daarmee aan dat deze toch een bepaalde rol speelt. „Het verhaal over het verzamelen van oude foto's is hetzelfde verhaal als over het paard. Toen het laatste paard door een tractor vervangen werd, was er opeens belangstelling voor dat ene paard. De mensen zien pas ergens de waarde van in als het verdwenen is..."

zijn dochter doden. Barbara echter vluchtte en verschuilde zich in een bos. Een herder verried haar schuilplaats en kort daarop werd het arme kind op de gewone manier gemarteld om zodoende haar tot geloofsafval te brengen.

Ze doorstond de zwaarste pijnen, want Gods bijstand sterkte haar wonderbaarlijk. Deze hardnekkige tegenstand waarop alle pogingen van de beulen afstuitten, verbitterde de vader zozeer, dat hij zelf met een zwaard zijn dochter onthoofdde.

Nauwelijks was deze Wrede daad geschied of een bliksemstraal wierp de moordenaar dood ter aarde.

Barbara wordt vaak aangeroepen als patroonheilige tegen een onvoorziene dood. Er bestaat een oud gebedje, dat aldus luidt:

Heilige Barbara, gij edele bruid,
U vertrouw ik mijn ziel en lichaam toe.
Zowel in dit leven als in de dood
Kom mij te hulp in de laatste nood.
Help mij, dat ik voor mijn sterven
De Heilige Sacramenten verwerve!

J.

Het Staeveshuuske

Al direct na de oprichting van de Stichting Vrienden van Wijnandsrade werd door verschillende mensen in ons dorp de aandacht gevestigd op de deplorabele toestand van het St. Stephanuskapelletje op de hoek van de Lieverkenszandweg en de Stockskensweg.



Dit kapelletje, dat volgens de overlevering al eeuwenoud zou zijn, is, nadat het in de vijftiger jaren nog een opknapbeurt vanwege de Gemeente heeft gehad, danig in verval geraakt en behoeft restauratie.

De familie Emons, die het perceel waarop het staat destijds van de baron heeft gekocht, is bereid om met de Stichting te praten over een nieuwe opknapbeurt. Het is hoog tijd, dat dit gebouwtje, dat op een mergelfundering rust, weer bouwkundig wordt gerestaureerd, terwijl ook de schildering moet worden hersteld. Wij hopen nog dit jaar onze plannen te kunnen realiseren. Met genoegen hebben wij inmiddels vastgesteld dat het Kerkbestuur de Kapel op de Vink ook een opknapbeurt heeft gegeven.