

meid des huizes, Aldegondis Drummen, oud 20 jaren, die ook gebonden werd, verklaarde niemand gekend te hebben" 7)

Deze verklaring van mej. Drummen is later in twijfel getrokken. Omdat Aldegondis diverse mannen had herkend, beloofden de Bokkerijders dat zij van haar niets zouden stelen als zij haar mond hield. Het meisje beloofde dit en de Bokkerijders hielden woord. Het meisje viel door de mand, omdat de bandieten alles hadden gestolen wat ze maar konden vinden behalve de goederen van het meisje. Dit wekte bevreending.

Op maandag 3 mei werd de vilten hoed van Hendrik in Wijk-Maastricht gevonden bij een oude kleerkoper, die vertelde dat hij hem had gekocht van een soldaat in de barakken, Willem Hartzog uit Heerlen. Op woensdag 5 mei ging Hendrik naar Palenberg : een zekere Maria Godtschalck had in het bos tussen Palenberg en Herzogenrade het rekenboek van Ritzen gevonden. Later vond hij hier diverse kaarten met lakmoes en een paar kousen, die uit zijn winkel afkomstig waren. Eindelijk vertelde een inwoner van Heerlen, genaamd Schinder Drikus of Henricus "Villersdrick" reeds 's morgens vroeg alle omstandigheden van de overval aan zijn meester Winandus Merckelbach, bij wie hij op het kerkhof woonde.

Op 21 augustus 1771 verklaarde de gedetineerde Arnold Sanders vulgo Knubben, van Merksteyn, dat hij met meer dan 40 gezellen tegenwoordig was geweest bij de diefstal te Wijnandsrade. Hij vertrok uit Merksteyn met Baltus Kerkhoffs, een 18 jaar oudere broer van de chirurchijn, een schoenmaker en diens vrouw Marie Notermans en meer anderen "en zijn gegaan op den Rimburger bosch toe waar zich nog meerdere gezellen bij hun voegden. Te Rimburg passeerden zij de Worn, waar ze nieuwe leden aantroffen en gingen zoo door de heide naar Wijnandsrade. Hij werd aldaar door voormelden Baltus geposteerd op eenen weg als schildwacht, hebbende eene flint die hij zelf met pulver en dikken gehouwen hagel geladen had. In het Panhuys werd toen ingebroken door twaalf man zonder te weten op welke plaats van het huis die inbraak plaats had of wie daarbij tegenwoordig was. Wel heeft hij hooren schieten; na eene



uur afwezigheid kwam Baltus tot hem, zeggende dat alles geëindigd was en dat men onmiddellijk moest vertrekken. De schelmen zijn naar huis gekoerd, denzelfden weg volgende dien zij gekomen waren. Te Broekhuysen, bij Rimburg, bezochten zij het huis van Frans Willem die ook aan dezen diefstal geassisteerd had. Daar werd door