

Aanvullingen en rectificaties

Dit zal wel een vaste rubriek worden in dit bulletin. We komen gaandeweg steeds meer informatie tegen en dan blijkt soms dat er onjuist was geïnterpreteerd of dat er nieuwe gegevens voorhanden zijn. In dit licht roepen wij de lezers op om de bijdragen vooral kritisch door te lezen en ons in voorkomende gevallen te wijzen op eventuele onjuistheden.

Pag. 34 "Het testament van Geet Pelsers"

In de overlijdensregisters van de parochie Wijnandsrade hebben wij de sterfdatum van deze voorts onbekende vrouw uit Swier gevonden: Gertrudis Pelsers overleed op 12 maart 1732. Zij was blijkens het register ongehuwd ( caelebs ) en zij woonde zo'n 4 jaar in Swier ten huize van degenendie zij tot erfgenamen had benoemd: Joes ( Johannes ) Grootjans, diens echtgenote Sophia Maes(sen) en hun 7 kinderen. Deze echtelieden waren op 4 oktober 1705 in het huwelijk getreden en Wilhelmus werd op 9 nov. 1706 geboren, Andreas op 26 september 1709, Mechtildis op 11 sept. 1712, Barbara op 19 oct. 1715, Antonius op 26 juni 1718 (stierf op 14 jrg. leeftijd op 7 dec. 1732), Anna op 16 juli 1721 en Elisabetha op 1 sept. 1724. Joes Grootjans stierf op 21 sept. 1747, zijn echtgenote Sophia op 30 december 1756.

Uit het testament wordt ook duidelijk dat Geet Pelsers nog een zuster had, die twee kleinkinderen ( kindskinderen ) had, aan wie zij elk een pattacon naliet. Maar deze komen niet voor in de parochieregisters van Wijnandsrade, dus zullen elders gewoond hebben; waarschijnlijk is zijzelf ook elders geboren.

Als schepen werd in het testament genoemd "Ouvy L'Ortije". Inmiddels zijn wij er achter, dat dit moet zijn Oury, de afkorting van Udalricus of Ulricus. Deze schepen was pachter op de Hof Bongard en was een zoon van het emigrantenechtbaar L'Ortye - de Hesselle, dat zich op het feest van St. Remigius ( 1 oktober ) 1690 op de Borchhoff in Wijnandsrade vestigde, komende uit Mortier in de buurt van Luik ( sinds 1976 met enkele andere gemeenten samengevoegd tot de nieuwe gemeente Blégny ). Ik noem dit het emigrantenechtbaar, omdat alle Limburgse L'Ortye's ervan afstammen. ( Veel behartenswaardigs hierover vindt men in de brochure "Naam en oorsprong van het geslacht Jaspas genaamd L'Ortye door H.W.J. Dohmen; 1970 ).

Deze Udalricus L'Ortye ( hij erfde deze exotische naam van zijn grootvader, 1625 - 1689 ) werd in de tachtiger jaren van de zeventiende eeuw geboren. Hij was van 1724 tot 1742 schepen in Wijnandsrade. Overigens wordt hij ook in 1737 als schepen in Nuth genoemd. Hij overleed volgens het overlijdensregister op 23 juli 1742.

Op 27 oktober 1723 verscheen hij voor de schepenbank van Wijnandsrade, waar A.L. Fabritius als schout en Jan Quix en Hubert Coenen als schepen zitting in hadden. Tevens verscheen Joanna Canisius ( ook Huntgens genoemd ). Zij verklaarden "dat sy te saamen willende treden in den houwelyken staet, alles socht en sodaenigh te reguleren dat naerder handt noch twist nochte tweedracht tusschen haer ofte haere respective kinderen en mochte opstaen tot voorcominge van alle welcke verschillen hebben de selve bij dit instrument bij forme van houwelyke voorwaerde opgerecht willen ingaen en stellen de naer volgende conditiens." Deze huwelykse voorwaarden waren noodzakelijk, omdat Joanna Canisius eerder was gehuwd geweest met Joes (Johannes) Herman Hessingh die op 17 juli 1720 was overleden en er uit dat huwelyk kinderen waren ( o.a. Joes Adolphus Hessingh die op 9 april 1742 in Wijnandsrade overleed ). Nadat er verschillende regelingen overeen waren gekomen ( de schepenen maakten o.a. een inventaris van alle bezittingen van elk ) huwden zij op 9 november 1723. Zij kregen twee kinderen: Udalricus op 3 jan. 1723 en Joes op 24 maart 1725.

(ilk)

Pag. 25 "Pastoors van Wijnandsrade"

Enkele gegevens over sommige pastoors:

- Petrus Mathias Pluijmakers werd geboren in Voerendaal. Hij was na zijn wijding kapelaan in Meerssen. Op 20 juni 1813 werd hij benoemd tot pastoor in Wijnandsrade. Aanvankelijk vertoefde hij op het kasteel, maar in november 1813 kon hij de nieuwe pastorie ( thans Oudenboschstraat ) betrekken. Bedankte hier in 1833 en overleed in Arensgehout in 1835.