

Bewaard is tevens het financieel verslag van het concert. Het is uitgedrukt in francs. Het gaat in dit bestek te ver om het in z'n geheel af te drukken, maar de hoofdzaken zijn:

Inkomsten

1. Entrée en Sortie-geld	frs. 173,50
2. Opbrengst van den pachter buffet	frs. 60,00
3. Eene gave voor een drapeau van den Hoog Edelgeb, Heer Baron v. Bongardt	frs. 100,00
	<u>frs 333,50</u>



Uitgaven

in Totaal	frs 131,27
Batig Saldo	<u>frs 202,23</u>

Enkele uitgaven gespecificeerd:

Gedurende het Concert verteerd door de marschmeesters en de veldwachter	frs 5,50
Arbeidsloon aan Jan Coenen voor het maken van de Kiosk, het rondbrengen van programma's en fakkels etc.	frs.10,00
verbruikt buskruit 3½ pond à 2 frs	frs 7,00
30 flesschen wijn à 1½ frs gehaald bij M. Savelberg te Heerlen	frs 45,00
Aan den Directeur van Heerlen	frs 15,00

We eindigen met het verslag van de serenade, die door het zanggezelschap werd gebracht aan de Hoog Edelgeborene Heer Baron de Bongardt op zondag 22 september 1867.

"Daar wij het Concert van 15 September, dat zeer schoon en aangenaam is geweest, met stilzwijgen zijn voorbijgegaan, zoo willen wij toch een woordje gewagen over de serenade. Des avonds circa half zeven begaf zich ons 17-tal zangers in optocht naar het Kasteel. Voorop ging de Medaille, die wij te Ulestraeten behaald hadden. 3 Vaandels werden door kleine jongens gedragen en iedere zanger hield eene fakkel in de hand, waarop transparante figuren en de adellijke wapens van den Heer Baron schitterden. Voorop ging nog een groote transparante, voorstellende het adellijke wapen met het omschrift: Leve de familie van Bongardt/ vive la famille de Bongardt. De stoet was heerlijk en indrukwekkend, want zelfs de adellijke familie betuigde zulks meermalen. Op het kasteel voerden wij 6 stukken keurig uit en deed de Directeur de volgende kleine aanspraak: 1)

Gnädiger Herr Baron !

Es gereicht mir zur Ehre und besonderer Freude, dem Baron von Bongardt, Nachkommen einer Familie welche sich von jeher durch Güte und Wohlthätigkeit zu den edelsten Zwecken ausgezeichnet hat, mit unserem Gesangverein unsere Tiefe Achtung an den Tag zu legen.

Ich sage daher den Wunsch, dass nur Glück und Segen auf dem adelichen Hause ruhe, und um zu zeigen dass ihr SÄnger von Wijnandsrade, wo diese Familie so viel gutes gestiftet hat diesen Wunsch mit mir theilt, stimmt ein dreifaches Lebe Hoch an ! Wij zongen dan een driemaal lebehoch, waarna de Heer Baron hartelijk bedankte voor de eer, die wij hem deden en den wensch uitte, dat het zanggezelschap steeds magt voortgaan in het beoefenen en bevorderen van het schoone en goede, en door Zijne handelingen mogt toonen, dat zij op de weg der deugd wandelen.

Opgeruimd door de teveredenheid en mildheid van de Heer Baron verlieten wij het Kasteel en maakten nog een togt door Wijnandsrade, waarna wij huiswaarts keerden."

J.J./ juni 1863

1) Genadige Mijnheer de baron !

Het is voor mij een eer en bijzondere vreugde, de Baron von Bongardt, afstamming van een familie, die zich van oudsher door goedheid en weldadigheid tot de edelste bedoelingen heeft onderscheiden, met onze zangvereniging onze diepe achting te tonen.

Ik spreek daarom de wens uit, dat slechts geluk en zegen op het adellijk huis moge rusten, en om te tonen, dat Uw zangers van Wijnandsrade, waar Uw familie zoveel goeds heeft gesticht, deze wens met mij deelt, zingen wij nu een drievoudig "Lebe Hoch" (adus hoofdonderwijzer H.H. Eijk)