

Roätsier Poëzie

In deze rubriek ditmaal een gedicht van Gerard Heederik, dat wij aantreffen in "Oranje Nassau Post" 18e jaargang nr. 6 (1 juni 1958), dat we U niet willen onthouden. Alsmede een gedicht van E. Donatus.

Weggetje in Wijnandsrade

in gedachten zie
ik weer het weggetje
dat nooit getreden
eerder
maar een streep natuur

aan de bloemgeworden
stemmen heb ik mij
bedronken
en van de eigen
woorden heb ik kwaad
gedacht
omdat de god
geworden kleuren in
mij bleven doorspelen

maar ook
tegen de verglaasde
halmen heb ik
adem stil zien worden
omdat het ongeloven
van de wind
zich erbij neerlegde

in gedachten zie
ik weer het weggetje
het grasgeschreven
karspoor
waarin kindervoeten
nog te zwaar klinken



GERARD HEEDERIK

restauratie

maar geschreven in de palm van gods hand
staan de namen van de eerste bouwers
want zij schiepen hier het kasteel van steen
de heren van wijnandsrade waardig
de eeuwen duurden elk maar honderd jaar
kastelen kennen slechts de tand des tijds
en hoewel vakmanschap is meesterschap
daken worden broos en krijgen panne
voegt een muur zichzelf zonder metselaar
daar komen ze aan daar komen ze aan
de namen van de mannen aangenomen
om te bouwen wat eerder was gebouwd
op het bord streep voor streep en zwart op wit
de palm van gods hand is niet meer nodig



RESTAURATIE PROEFBOERDERIJ

OPDRACHTGEESTER
STICHTING PROEFBOERDERIJ WIL IN DE STRAAT
ONTWERP EN DIRECTIE
NSA ARCHITEKTENGROEP METEELS VINDENSBORCK
AANNEKER
BOUWMAATSCHAPPIJ KEULEN EN BELLEN
LEIENDENKER WILSON DE BILT
ELEKTRA PAULUS BV HEERLEN
DANKENNER G. G. J. S. BOCKOLTZ
TIMMERWERKEN GERR. PAULISSEN STIJDH
HILDERSBEDRIEF ZAUTSEN NUTH TEL. 241216