

Schoolhoofden in Wijnandsrade

Nadat hij vanaf 1 juli 1946 aan de R.K. Lagere school St. Stephanus te Wijnandsrade als onderwijzer verbonden was geweest, werd de heer Hock op 5 januari 1962 benoemd tot hoofd van de school. Thans acht hij de tijd gekomen om afscheid te nemen, waarmee een lang en boeiend tijdperk in het Rötser onderwijs wordt afgesloten. In een volgend bulletin zal een nablik worden gegeven op die jaren; thans volstaan wij met een opsomming van de schoolhoofden van Wijnandsrade, voorzover wij dat hebben kunnen nagaan.

Het onderwijs is in de 17e, 18e en begin 19e eeuw niet zo geregeld geweest; er was geen leerplicht en slechts weinig kinderen namen er aan deel. De meeste mensen konden lezen noch schrijven: hun handtekening zetten zij met een kruis.

Het geven van onderwijs was een van de taken van de custos, de kosters. Hij deed dat thuis of in een gehuurde kamer in een ander woonhuis.

Pastoor Peeters schrijft dat zelfs na 1803 het onderricht werd gegeven door een oud moedertje. In de twintiger jaren van de vorige eeuw ijverden enkele gemeentenaren voor een schoollokaal en een door de gemeente aangestelde onderwijzer, maar de gemeenteraad schreef: (1826) "Ons verlangen is Van in dit oogenblik noch eenigen tijd de gemeente bevrijden van het daarstellen Van een school lokaal waartoe geene middelen bij de hand zijn, welk ook zonder nadeel voor het onderwijs geschieden kan vermits in de Korte nabijheid te Nuth en Hulsberg waar dat goede lokaalen en bekwame meesters aanwezig zijn en waar een Zoo klein getal van leerlingen Zoo als hier zijn niet gemerkt worden". Ondanks verzet van de gemeenteraad werd door enkele burgers een schoenmaker uit Teuven (B) aangetrokken als onderwijzer. Na de Belgische tijd in 1839 is er onafgebroken onderwijs in Wijnandsrade gegeven, hoewel er pas in 1860 een schoollokaal werd gebouwd (aan het gemeentehuis). Vanaf die tijd werd het onderwijs door de Gemeente betaald en werden de hoofdonderwijzers bezoldigd uit de openbare kas. Vanaf 1893 is er een hulponderwijzer bijgekomen.

In 1930 werd er aan de vijver een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Het stond op de plaats waar nu het handenarbeidlokaal staat. In dat jaar droeg het gemeentebestuur de school over aan het kerkbestuur: het werd van openbaar onderwijs bijzonder R.K. onderwijs.

Tijdens het hoofdschap van de heer Hock werd 12 jaar geleden het huidige schoolgebouw betrokken.

De schoolhoofden zijn geweest:

1607 - 1626	Godfried Frissen
1627 - 1660	Laurentius Cobben
1660 - 1680	Paulus Giesen
1684	Paulus Driessen
1720 -	Philippe Coenen
- 1748	Hubert Coenen
1797	Hubert Coenen
1824 - 1830	Mathijs Slotmakers
1839 - 1841	Petrus Widdershoven
1841 - 1844	Joannes Haeren
1847 - 1860	Frans Soeren
1860 - 1862	Mathijs Hubertus Peters
1862 - 1869	Hendrik H. Eijck
1869 - 1872	Jan Andreas Kleuters
1872 - 1877	Koenraad Pieter Hartman
1877 - 1886	Mathijs Jozef Lindelauf
1886 - 1909	Frans Joseph Hubert Marie Eijck
1909 - 1941	Hendrik Alphons Baggen
1942 - 1961	Jacobus Vankan
1962 - 1983	Petrus Antonius Theodorus Hock

De Vrienden van Wijnandsrade wensen de heer Hock, die bestuurslid van de Stichting is, nog vele gelukkige jaren in goede gezondheid toe in deze gemeenschap, waarin nog heel veel dankbare oud-leerlingen van hem wonen.

J.J./juli 1983

N.B. Op 11 oktober werd Lei van Oeffelt benoemd tot hoofd in Wijnandsrade, waarmee de "Vrienden van Wijnandsrade" hem feliciteren.