

Pastoor Coenen is ruim 40 jaar pastoor in Wijnandrade geweest, een opmerkelijk lang pastoraat. Daarom is het zeker de moeite waard om enige aandacht te schenken aan zijn benoeming alhier. In het bisdomsarchief troffen wij een tweetal benoemingsbrieven aan: een van de baron van Bongart en een van de bisschop van Roermond. Al sinds eeuwen had de heer van Wijnandrade het bevestigingsrecht, d.w.z. hij had het recht om ingeval van een vacature in het pastoraat een kandidaat voor te dragen. De bisschop diende zo'n benoeming van kerkelijke zijde te bevestigen. De heer van Wijnandrade was destijds Philippus Wilhelmus Henricus van Bongart. Hij studeerde van 1665 tot 1667 te Leuven, werd militair en stond als hoofdofficier in een keizerlijk regiment onder de bevelen van generaal Frans Adriaan, graaf van Schellaart. In 1673 nam hij zijn ontslag en huwde met Anna Maria, vrijvrouw van Bongart te Heijden in 1680. Hij verwierf door dit huwelijk nogal wat onroerende goederen, waardoor hij aanzienlijke diplomatieke posten kon gaan bekleden. Hierdoor kwam hij met de Fransen in problemen, waarna zijn goederen in Moersdorf werden geplunderd en in Veitz, Zessingen en Wijnandrade werden geconfisqueerd. Door een juridisch steekspel wist hij de goederen tenslotte voor zijn oudste zoon Joseph Clemens veilig te stellen. Deze zoon breidde het kasteel van 1717-1719 aanzienlijk uit. Philippus had zijn wieg in Wijnandrade staan op 24 augustus 1644 en hij nam het bestuur over de heerlijkheid over in 1678. Hij overleed alhier op 9 augustus 1714.

De brief aan de bisschop luidt als volgt:

Philippus Wilhelmus Henricus Vrij Heer van Bongard, Heer van Wijnandrade, Moersdorf, Vils, Sessingen, Paffendorf en Glesch, Erfbarmerheer van het Hertogdom Luxemburg en het Graafschap Chiny, Hof-raadsheer van de Doerluchtige vorst en hertog van Neuburg, Erfkamerheer van het Hertogdom Gulick en stadhouder en plaatsvervanger van het kasteel en gebied van Caster: aan allen te zamen en afzonderlijk, die deze brief zullen zien, lezen of horen lezen: heil en alle goeds.

Aangezien de parochiekerk te Wijnandrade, toegewijd aan de H. Stephanus daardoor vakant is geraakt, omdat de Eerwaarde Heer Henricus Ross, de laatste bezitter van dit ambt, bevorderd is tot een ander zielzorgambt, nl. het pastoraat te Sintrich in het Gulickse gebied; een aangezien mij met volle en erfelijke rechten de benoeming of voordracht van een andere bekwame en geschikte persoon voor genoemd pastoraat te Wijnandrade toekomt; en nadat mij zijn voorbeeldige levenswandel en andere lofwaardige verdiensten van deugden en ontwikkeling, waardoor de edele en de beste hoop gevende jonge man Wolfgangus Wilhelmus Coenen, geestelijke, boven anderen mij is aanbevolen, ter ore zijn gekomen, ben ik daarom zeer bereid hem deze gunst te verlenen; daarom draag ik voor en benoem ik vermelde Wolfgangus Wilhelmus Coenen voor dit vacante pastoraat met de daarmee verbonden ophengsten, op dezelfde wijze als de voorgangers van hem ervan hebben genoten; zoals ik hem in het licht van dit alles voordraag en benoem, verzoek ik tegelijk dat hij, die derhalve door mij is voorgedragen en benoemd, zonder bezwaar wordt geaccepteerd.

Ter ondersteuning hiervan heb ik deze voordrachtsbrief eigenhandig ondertekend en met het voorvaderlijk zegel bevestigd.

Paffendorf 22 december 1684

Philippus Wilhelmus Vrij Heer van Bongard.

Binnen een week was er antwoord van de bisschop van Roermond. Ondanks de snelle post van tegenwoordig wordt zo iets tegenwoordig weinig geëvenaard. De bisschop was Reginaldus Cools, de zevende bisschop van Roermond, benoemd op 17 januari 1677. Hij werd in 1616 te Antwerpen geboren, werd soldaat, studeerde vervolgens rechten te Leuven en vestigde zich als advocaat te Brussel. In 1648 trad hij bij de dominicanen aldaar in. Door de oversten van zijn orde werd hij al spoedig voor juridische en diplomatieke zendingen gebruikt. Tot zover zien we nogal wat parallellen met Philippus van Bongart, zij het dat Reginald Cools van kleinburgerlijke afkomst was. Zijn diplomatieke functie bracht de pater in persoonlijk contact met de Spaanse koningen en als beloning voor bewezen diensten werd hij in 1675 door Karel II van Spanje benoemd tot bisschop van Roermond, een jaar later bekrachtigd door paus Innocentius IX. Hij bleef in Roermond tot 1700, toen hij, op 84-jarige leeftijd de zetel van Antwerpen beklom.

De brief van de bisschop luidt als volgt:

REGINALDUS, DOOR GODS GENADE EN DE GUNST VAN DE APOSTOLISCHE STOEL

Bisschop van Roermond, aan de Eerwaarde Heer Officiant van de Parochiekerk te Wijnandrade in het land van Valkenburg, in ons bidden: heil in de Heer.