

Aangezien het Pastoorsambt van de Parochiekerk momenteel vacant is en klearblijkelijk een pastoor mist door de verhuizing van de Eerwaarde Heer Henricus Ross, haar laatste pastoor en onbetwiste bezitter en aangezien de Hoogedele Heer Philippus Wilhelmus Baron van Bongard enz., aanspraak makend op het recht om een geschikte Pastoor voor te dragen zo vaak als genoemd pastoorsambt vacant is geworden, hem krachtens het recht aan zijn Leken-patronaat toekomt, de ons in Christus dierbare Wolfgangus Wilhelmus Coenen, een geestelijke, die bekwaam en geschikt is om bovenvernoemd Pastoorsambt uit te oefenen en te verkrijgen- aan Ons ( aan Wie de toelating, aanstelling, ontslag of enig andere rechtsregeling krachtens Onze Bisschoppelijke Waardigheid toekomen en aangaan en ook erkend worden ons toe te komen en aan te gaan ) per brief heeft voorgedragen met het eerbiedige verzoek of Wij de Heer Geestelijke Wolfgangus tot voornoemd Pastoorsambt zouden willen en ons verwaardigen toe te laten en als Pastoor aan te stellen.

Daaren dragen wij U op - het recht van een ieder ongeschonden willende laten - om op 3 zondagen of feestdagen, opeenvolgend of niet opeenvolgend, aan het volk dat in voornoemde Parochiekerk van Wijnantaraad verzameld is om de mis te horen, 3 afkondigingen te verrichten met luide en verstaanbare stem, daarbij allen samen en afzonderlijk, die hun belang naar voren brengen, erop wijzend dat als iemand tegen genoemde voordracht of de persoon van de voorgedragene iets in wil brengen, bij ons of onze Officiaal te Roermond moet verschijnen op de eerste gewone audientie na de laatste afkondiging, aanvoerende wat hij wil. In het andere geval moet gij ons getrouw en duidelijk terugschrijven, zullende zien en horen dat voornoemde Geestelijke, die is voorgedragen tot voornoemd Pastoorsambt, wordt toegelaten en daar tot Pastoor wordt aangesteld en dat de andere zaken, die wettelijk en redelijk zijn en die gij in voorafgaande gevallen hebt gedaan, gedaan worden.

Gegeven te Roermond in ons Bisschoppelijk Verblijf 28 december 1684  
Reginaldus, Bisschop van Roermond

Krachtens Opdracht van Voornoemde Hoogwaardige Excellentie  
de Bisschop, Van Mont, secretaris

Van Pastoor Coenen is nog heel wat meer te schrijven, omdat hij een man vol initiatieven was. Een van deze initiatieven was de instelling van de Broederschap van den Zoeten Naam Jezus in juni 1697, waarover wij eerder in het 2e bulletin (pg.37) schreven. Deze instelling geschiedde op verzoek van pastoor Coenen en de baron van Bongard door Pater Hyacinth Corten, jubilaris van de orde der Predikheren te Maastricht, daartoe gemachtigd door Bisschop Reginaldus van Roermond op 25 mei 1697. Aan het eind van de vorige eeuw bestond deze broederschap nog steeds. Op elke 2e zondag van de maand was er Hoogmis met uitstelling van het Allerheiligste en in de zomermaanden Processie over het kerkhof.

J.J.

enkele weetjes

Ons bestuurslid Frans Gerardus werd bij de bejaardenvereniging dit jaar prins carnaval. De zoon van ons bestuurslid Math Marell, Erwin, werd dit jaar de jeugdprins. De zoon van ons bestuurslid Tiny Kiekken, Léon I werd prins van de R.K.V.V. Wijnandia. 1984 is voor de vrienden een prinsheerlijk jaar geworden; dat jaar begon al met de ridder-slag van de heer Heck. Hopelijk krijgen we dan ook nog een eigen ruimte op het kasteel. Dan kan het jaar voor ons niet meer stuk.

De Vrienden hebben zich per 1 januari aangesloten bij het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap (L.G.O.G.), dat op 21 juni 1863 werd opgericht. Een goede stap op weg naar professioneel onderzoek in de historie van Wijnandsrade. Ook hebben we ons aangesloten bij de nieuwe stichting "In onsen Iende van Valckenborgh", die de heemkundige activiteiten in deze regio gaat coördineren en van service voorzien.

De heer E. Coenen heeft om gezondheidsredenen zijn bestuurslidmaatschap van onze stichting neergelegd. Hij blijft onze activiteiten volgen.