

burgemeesters van Wijnandsrade na de Franse tijd (1813) die geen straatnaam hebben gekregen: Burgemeester J.W.Ackermans (1827-1828), die minder dan een jaar zijn ambt uitoefende en door de dood werd overvallen, daarnaast burgemeester A.J.M.G. Teheux. De laatste burgemeester E.M. van Loo (1980-1982) is nooit door de Kroon benoemd geweest, hij was waarnemend tot aan de herindeling.

Pastoor Deckers heeft als bouwpastoor heel wat voor elkaar gekregen, niet alleen wist hij het geld voor de herbouw van de gebombardeerde kerk bijeen te brengen, ook wist hij te bereiken, dat de oorspronkelijke vormgeving gehandhaafd werd, zij het dat de kerk vergroot werd. Velen weten hem nog te herinneren in dankbaarheid en respect.

Over de Barbara/Peetersstraat hebben wij op pagina 19 en 20 (bulletin nr.1) reeds uitvoerig geschreven, terwijl de figuur van pastoor Pijls op pagina 52 (bulletin nr.3) en pagina 90 (bulletin nr.4) aan bod is gekomen. Van Pater Eberschweiler plaatsten wij een foto in het tweede bulletin (pagina 21). Interessant is het volgende bericht uit de analecta van het bisdom Roermond (Mgr.Lemmens) van 1952:

OFFICIEEL GEDEELTE

Inlevering geschriften van de Dienaar Gods Wilhelm Eberschweiler.

*Aan de Eerwaarde Geestelijkheid en alle gelovigen
van ons Bisdom:*

Op 30 November is in het Bisdom Trier het kerkelijk onderzoek begonnen naar de deugden en de roep van heiligheid van de Dienaar Gods Wilhelm Eberschweiler, die op 5 December 1837 in Püttlingen-Saar geboren en als Priester S.J. op 23 December 1921 in Exaeten-Baexem overleden is. Volgens de bepalingen van het Kerkelijk Wetboek, can. 2043 § 1 samen met can. 2023-2025, moeten alle geschriften, brieven en overige schriftelijke aantekeningen van de Dienaar Gods bij het Bisdom Trier ingeleverd worden.

Derhalve bepalen Wij:

1. Iedere geestelijke of leek, die handschriften of gedrukte geschriften, van genoemde Dienaar Gods bezit (hetzij redevoeringen, preken, voordrachten, brieven, dagboeken of autobiografische aantekeningen, kortom: alles wat de Dienaar Gods zelf geschreven of aan anderen om op te schrijven gediecteerd heeft), is in geweten verplicht, onder bedreiging van kerkelijke straffen, deze in te zenden; uitgezonderd zijn de in de boekhandel verschenen boeken en geschriften van en over de Dienaar Gods.

De inzending moet geheuren uiterlijk voor 1 October 1952: an das Bischöfliche Offizialat Trier, Hinter den Dom 6, Trier.

2. Wie zeker weet, dat anderen dergelijke geschriften bezitten, moet de naam van de bezitter eveneens aan hetzelfde adres opgeven.

3. Wie uit piëteit voor de Dienaar Gods handschriften wil behouden, is gemachtigd om officieel gewaarmerkte afschriften in te zenden of om afschriften te laten maken door het genoemde Bischöfliche Offizialat.

4. Wie iets weet tegen de deugd en heiligheid van de Dienaar Gods, is eveneens verplicht daarvan mededeling te doen.

† GULIELMUS
Bisschop van Roermond.

Roermond 2 Augustus 1952.