

Pater Eberschweiler is in de jaren, dat de Duitse Jezuieten op het kasteel in ballingschap vertoefden (1872-1910) overste geweest. In het klooster van de Jezuieten in Trier, waar het graf van pater Eberschweiler geen dag zonder bloemen blijft, bevinden zich zo'n 30000 dankbetuigingen, die binnenkwamen toen het zaligmakingsproces op gang kwam. Ook uit Wijnandsrade kwamen dankbare reacties. In een volgend bulletin komen wij zeker op deze Zalige pater terug. We kunnen echter niet nalaten om hier het gebed weer te geven, dat op zijn bidprentje staat afgedrukt.

Wij eindigen deze aflevering met een opsomming van straat- of kadastrale benamingen, die wij uit de schepenregisters optekenden. Zij stammen uit het begin van de 18de eeuw en bevin-den zich op het grondgebied van Wijnandsrade. Sommige benamingen zijn thans nog bekend, andere niet meer.

- o de Capuyns Cuyl
- o den Ludderwegh
- o de Aelbeecker delle
- o t Hunnecommer veldt
- o den quinqart
- o de vinck
- o putwegh
- o aan den Biessen
- o Biessen-wegh
- o Laarer gewande
- o Lys Daemen voetpatt
- o den Maestrichter wegh
- o Op de Coeije
- o die Peerdts weyde
- o het Heijligh
- o den Haegendoornswegh
- o den waelen=jeuck
- o in den Hoeck
- o t wales
- o het waelen huys
- o den leeuwerckensanck
- o melstraet / Mellestraet
- o Laarer-wegh
- o den Cruys-wegh
- o t Putterveldt
- o Op den ouden mergel
- o den Molen-wegh
- o den jongen Bosch
- o de dorp=straete
- o de Ende=cuijl
- o Hullenbroecker=veldt
- o in den Elsenbroeck
- o kinckevoorders=wegh
- o de gebrande=weijde
- o t Althuijs
- o aan den Uijtlegger
- o het Swynder voetpaetjens
- o t Essche=broexken
- o den Raeder=wegh
- o den Camp.

J.J.A. Jetten.

GEBET

(Nur für den Privatgebrauch)

Gott, himmlischer Vater, Du hast Deinen Diener Wilhelm Eberschweiler so hoch begnadet, erhöre uns gnädig um seinetwillen in dem, was wir von Dir erfliehen... Siehe, er hat Dir immerdar so treu gedient und über 50 Jahre das Gelübde, stets Deinen Willen vollkommen zu erfüllen, mit bewundernswerter Treue gehalten. — Würdige Dich, den liebeglühenden Apostel des inneren Lebens recht bald durch Seligsprechung zu verherrlichen. — Schenke auch uns die Gnade, alzeit das zu lieben, was ihm auf Erden das Teuerste war:

Deinen heiligsten Willen,
Dein gnadenreiches Kreuz und
das allerheiligste Sakrament.

Laß uns alle wie er das demütige Herz Jesu treu nachahmen und einmal selig sterben als Deine guten Kinder, der Du bist unser Vater im Himmel und unsere Liebe in Ewigkeit. Amen.
Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei dem Vater.

Jezuïetenkerk in Trier (D.)
waar pater Wilhelm Eberschweiler
begraven ligt.

