

Ontvangen voor de oude klok van 28 kilo om reden van de oude ijzeren klepel, die ik U teruglever met de nieuwe klok voor de prijs van f 1,25

35.00

Totaal effectief

f 237.68

en zaken die U mij niet besteld hebt, een paar stoeltjes voor gebruik van de klok, die voor mijn rekening zijn, als U deze niet nodig hebt, wegende 7½ kg voor dezelfde prijs als de klok

f 16.87

2e totaal

f 254.55

zegge tweehonderd vier en vijftig gulden en 55 cent.

Ik had niet het genoegen U de laatste 5 à 6 weken te ontmoeten, daar ik mij afzondarde om reden van het overlijden van mijn schoonvader.

In de hoop dat U mij zult geloven, verblijf ik met veel respect,

Uw dienstwillige dienaar,

F.A. Gaulard

P.S. Degene die de klok in Maastricht komt ophalen, moet voorzien zijn van de documenten en verder niet vergeten d ze documenten mee terug te nemen; naar ik hoop zal hij morgen aan het Stadhuis te Maastricht zijn; met het complete adres wat op aanvraag kan worden overlegd aan Mijnheer Cremers, Notaris te Hoensbroek.

De brief was gevouwen en in Maastricht afgestempeld. Ze was geadresseerd aan Monsieur Cremers, notaris te Hoensbroek. In het handschrift van de Baron staat er bovendien geschreven:

De nieuwe klok geschonken aan de Kerk van Wijnandrade 1848 door mij Ferdinand de Bongart als vergoeding voor de jacht.

*La nouvelle cloche donne à
l'Eglise de Wijnandrade 1848?
par M^r Ferdinand de Bongart
en Indiamite pour
la Chapelle*

*A Monsieur,
Monsieur Cremers,
Notaire,*

à Hoensbroek

