

Bokkerijders in Wijnandsrade 2

In ons eerste artikel over deze materie (2e bulletin, pag. 27 t/m 32) citeerden wij pastoor Peeters (1886) over een brutale diefstal in de kerk van Wijnandsrade:

In den nacht van den 6 op 7 April 1732 zijnde Palmzondag, had in de kerk een brutale diefstal plaats, te weten van een zilveren ciborie, zilveren ampullen, twee alben en rochetten, het kleed van O. L. Vrouw en een kostbaar velum; alles ter waarde van 300 gulden.

Sindsdien hebben wij door de hooggewaardeerde medewerking van Kerkbestuur en pastoor inzage gekregen in het Parochie-archief, waarin zich nog zeer oude, nimmer gepubliceerde registers bevinden. Hier ontdekten wij de bron, die pastoor Peeters gebruikt moet hebben. Omdat dit toch een interessante aangelegenheid is van bovenplaatselijke historische waarde, komen we hierop terug.
Een eerste aantekening, achterin een kasboek van pastoor Henr. Heijnen:



(ijn anno 1732 op palmzondag es nagts ist de kerck van wijendrade bestollen)

Dit zette ons ertoe aan om verder te zoeken en in een ander kasboek, van dezelfde pastoor, troffen we onverwachts meer aan. De tekst van de notitie luidt: (voorzover het leesbaar was)

"Anno dni 1732 nocte inter 6 et 7 aprilis Eccliae nrae sacrum supellectile furati si scilicet ciborium valoris 13 pat. et ampullas argenteas non minoris valoris, item superpellicium, duus albas etc: tria vela pretiosa vestes imaginis B.V.M., casulas et pluviatile dilucravere est: ita ut ecclia ad minime damnum 300 florenovum intulerint.

collecta facta p Ecclesia

	fl	st
joes keuten	1	-
de twee maegden van Bromelen	1	-
christina Bruls	1	-
de vrouwe claes Michiels	.	10
Elisabeth Smeets	.	10
willem van Geul	1	-
Everard Onnouw	1	-
anna Lowijs goffin dedit	1	-
Lens Teuwissen	.	5
Steven halfwinne Sch. goffin	.	10
theunis Habets	1	-
synen sone joes	.	10
peter somers	1	-