

In Memoriam

Op 2 mei overleed in Born pastoor J.H. Römken, die van mei 1974 tot 1 juli 1980 pastoor in Wijnandsrade was, op 65-jarige leeftijd. Hij ruste in vrede !

Hij werd op 29 maart 1919 geboren te Nieuwenhagen, werd door Mgr. Lemmens op 6 april 1946 te Roermond priester gewijd, was kapelaan te Lutterade-Geleen, van 1969-1974 pastoor te Ransdaal en daarna alhier. Pastoor Römken was een kunstzinnig mens, die graag orgel speelde en ook schilderde. De Vrienden zullen hem in gebed herdenken.



Pastoor
Römken

Op 21 mei overleed na een langdurig en moedig gedragen lijden in Ransdaal Pater Michael (Henri) Marell. Hij was een ware vriend van Wijnandsrade. Geboren alhier, studeerde hij hier tot priester, werd hier gewijd en werd ook hier te ruste gelegd. Zijn heengaan was een schok voor de velen die hem hebben gekend en gewaardeerd. Een indrukwekkende uitvaartdienst ging aan zijn begrafenis vooraf. De "Vrienden" zullen hem nooit vergeten en willen voor Pater Marell bidden, zoals hij voor zovelen heeft gedaan.

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn, mijn adem
stil, mijn ogen dicht
Dan kom ik tot U, mijn Heer!

PATER MICHAEL (HENRI) MARELL

MINDERBROEDER CONVENTUEEL



Doctorandus en Professor in de Filosofie
IJveraar van de "Ridderschap", gesticht door de
H. Pater Kolbe
Provinciale Adviseur
Ex-Gardiaan van het klooster te Halle (België)
Directeur van de Derde Orde van St. Franciscus
Ridder in de Orde van Leopold II

Hij werd geboren in Wijnandsrade op 8 maart
1916, legde zijn religieuze geloften af op 26 sep-
tember 1936 en werd tot priester gewijd op 3 au-
gustus 1941 te Wijnandsrade.

Na liefdevol verpleegd te zijn geweest in het
Bejaardenhuis "Het Dal" overleed hij op 21 mei
1984 te Ransdaal, voorzien van het H. Sacrament
der Zieken.



Heden schonk God eeuwige rust aan

Johannes Henricus Römken

priester van het bisdom Roermond
pastoor em. te Born
* 29-3-1919 † 2-5-1984

Wij bevelen onze dierbare overledene in uw gebeden aan.

Born: **J. Hendrickx**
Schaesberg: **A.M. Triebels-Römken
en kinderen**
Echt: **H.A. Tummers-Römken
H. Tummers en kinderen**

6121 LG Born, Bronstraat 2a

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 5 mei as. om 10.30 uur in de parochiekerk
van St. Martinus te Born, waarna wij hem ter ruste
zullen leggen in het familiegraf op het r-k. kerkhof
te Nieuwenhagen.

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.

De vigiliedienst (eucharistie) zal gehouden worden
heden 4 mei om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Pastoor Römken ligt opgebaard in het mortua-
rium van het ziekenhuis te Sittard.

Gelegenheid tot afscheidnemen van 17.30 tot 19.00
uur.

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Pater Michael Marell heeft hard gewerkt en zich-
zelf nooit ontzien.

In zijn Orde heeft hij verschillende beleidstaken
nauwgezet vervuld.

Langs de biechtstoel om heeft hij voor ontelbare
mensen zeer veel betekend.

In de beginjaren van de "Ridderschap" van de H.
Pater Kolbe is hij de grote ijveraar en ware bezie-
ler geweest.

Niets was voor hem teveel en duizenden heeft hij
kunnen begeisteren.

Hij was een aangename en sportieve confrater;
steeds vragend naar en bekommerd om het
welzijn van zijn familie.

In de elf jaar dat hij overste was in het klooster te
Halle kreeg iedereen die een beroep op hem
deed in mooie en in moeilijke momenten,
woorden mee om van te leven.

Met priesterlijke ijver heeft hij het licht en de
warmte van het Evangelie doorgegeven.

Dankbaar om deze medebroeder, dit familielid,
deze levensgids, deze vriend en deze kennis
bidden wij de Heer van alle leven, dat hij voor
eeuwig bij Hem rust mag vinden.

De Minderbroeders-Conventuelen en de Familie
Marell danken U van harte voor Uw gebed en alle
blijken van deelneming.

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 7 juli 1984 om 19.00 uur, in de parochie-
kerk van de H. Stephanus te Wijnandsrade.