

Kon. Erk. Fanfare St. Caecilia bestaat negentig jaar

Dit jaar bestaat ons aller fanfare negentig jaar, een respectabel aantal jaren. Natuurlijk willen de "Vrienden" stilstaan bij dit jubileum, omdat in de achterliggende negentig jaar in het gemeenschapsgebeuren van ons dorp geen vereniging zo'n duidelijk stempel heeft weten te leggen op het sociaal-cultureel gebeuren als juist de fanfare.

In het archief vonden wij een met de hand geschreven geschiedschrijving door de toenmalige oudsecretaris J. Vankan, beter bekend als Meester Vankan, uit 1962. Hoewel dit nog niet zo erg oud is, vonden wij toch dat we dit handschrift moesten plaatsen; wellicht zullen velen het herkennen. Hiermee eren wij een man die vijftientwintig jaar secretaris is geweest van de vereniging.

Toen ondergetekende gevraagd werd, om een geschiedkundige bijdrage te leveren voor de Leeftoecourant bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan onzer fanfare, stond hij even prof. Turners, voor een geschiedkundig overzicht, waren er te weinig officiële gegevens.

Toen nog een tweede en derde aanvraag als zodanig kwam, zijn wij gewicht en zwaar wij proberen, om aan de hand van, overlevering, een en ander te bevestigen.

In 1892 bestond er reeds een korenkant in Wijnandorade. Toen kwam oud-Burgemeester Drummen (Raarhof) met het idee om dan maar een fanfare op te richten, want dan kon men ook "de bronk speële" en aldus geschieden.

We kunnen dus gerust zeggen, dat de grondgedachte voor de oprichting der fanfare een godsdienstige gedachte was. Het duurde niet zo lang, of er waren een twintigtal leden present. Typisch is, dat meerdere van deze leden hun eigen muziek instrument zelf kochten en betaalden.

De repetities werden gegeven in het n.g. "Kilke" thans Raadhuisstraat 40. Dit gebouwtje werd gratis afgestaan door de familie Drummen, voornamelijk